

Leerzame spiegel

CONENS & VAN WIECHEN - DE EZEL

Ezels maken vaak iets van ontroering in ons los. Ruud Conens en Annet van Wiechen laten alle kanten van het dier zien in hun prachtig geïllustreerde boek. De beroemde Griekse ezels natuurlijk, maar ook die in de oudheid, sprookjes, feesten, religie, filosofie – tot aan de 'bom-ezel' in Afghanistan toe. Natuurlijk is de spreekwoordelijke domheid van het dier reden om uit te pakken. Zo kregen domme kinderen op school een ezel-schandbord omgehangen. De reizen van het paar, meestal in het kader van haar beroep als archeoloog, leverden een pracht van een onderhoudend en leerzaam boek op dat de ezel op zijn beurt benut als een spiegel van de tijden.

GENRE: NON-FICTIE



Bertjan ter Braak

★★★★☆