

Ezels

Ruud Conens en Annet van Wiechen, *De ezel*, conens&vanwiechen 2014, bestelinformatie zie www.deEzel.nl

In Nening aan de Moezel is een Romeinse villa uit de derde eeuw blootgelegd. De rijke bewoners hadden er destijds een mozaïekvloer in laten aanleggen. De scènes zijn ontleend aan de spelen die in amfitheaters werden gehouden. Zo zijn er gladiatoren afgebeeld, maar ook wilde dieren: in één geval gaat het om een tijgerin die met een wilde ezel vecht. Hoe dat afliep, valt te voorspellen. Op een volgend mozaïek is dan ook

het arme ezelhoofd te zien dat nog moet worden opge-ruimd. Dit is maar één van de vele verhalen die archeologe Annet van Wiechen heeft verzameld in haar zeer fraai geïllustreerde boek over de ezel in archeologie, geschiedenis, cultuur, kunst en literatuur.

