

Boek de Ezel

Zojuist verschenen boek "de EZEL"



De ezel is lui, koppig, dom en komt alleen met stokslagen in actie...

De ezel is slim, taai en meegaand, kent zijn eigen grenzen, vlucht niet voor gevaar, leeft op een schraal dieet en is al millennialang 's mens lastdrager en rijdier. De ezel is "vriend van jong en oud, van de beek en de vlinder, van de zon en de hond, van de bloem en de maan, geduldig en bedachtzaam, weemoedig en beminnelijk, de Marcus Aurelius van de velden...", aldus de Spaanse dichter Jiménez.

In het net verschenen boek **de EZEL** beschrijft archeologe Annet van Wiechen de fascinerende geschiedenis van de ezel en zijn bastaarden (muildier & muilezel). De ondertitel van het boek - archeologie, geschiedenis, cultuur, kunst & literatuur - geeft al aan dat allerlei facetten

van die veelzijdige ezel aan bod komen. Niet alleen de eeuwenoude en tijdloze werk-ezel heeft zijn plaats in dit boek, er is ook aandacht voor Romeinse 'gouden ezels', ezelaanbidders, ezelsprookjes en voor de middeleeuwse ezelmusicus. En natuurlijk ook voor de ezelige Midas, de merkwaardige pausezel, ezel & os bij de kribbe, de Scheveningse ezeltjes en de verschillende bijzondere ezelryders (al dan niet achterstevoren!)

conens & van wiechen

ISBN 978-90-9028314-1

Meer informatie: www.deEZEL.nl

Te koop:

- Via internet direct bij de auteur www.OudWeb.nl/rechtstreeks
- Bij boekhandel Lovink, Lochem
- In RMO-museumwinkel. Leiden

