

De prijs per lezing in Zutphen/Lochem is € 19,-.
Voordeliger is de aanschaf van een
conens & van wiechen
zes-lezingen-strippenkaart.

U betaalt voor zes lezingen (naar keuze) €95,-.

U kunt deze strippenkaart gebruiken om zes
verschillende lezingen bij te wonen, maar u kunt
(bijvoorbeeld) ook vijf kennissen (incl. uzelf = 6)
meenemen voor één lezing. Niet gebruikte
strippen zijn niet inwisselbaar, maar blijven wel
geldig voor de lezingen in 2019.

De strippenkaart is geldig voor de conens & van
wiechen-lezingen in **Zutphen & Lochem**.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en een
korte inhoud van de lezing op papier.

De aanschaf van een strippenkaart of
inschrijving voor een of meer lezingen:

- via www.OudWeb.nl
- door een e-mail te sturen of
- door de telefoon te pakken.

Nog gemakkelijker:

- direct het bedrag overmaken op
NL74 RABO 0146 1526 97
t.n.v. M.A.J. van Wiechen te Lochem.

Annuleert u een reservering voor een **lezing**, dan kunt u altijd een
andere lezing kiezen. Restitutie van strippen of lezingengeld bij
onderbreking van de lezing is niet mogelijk.

Veel meer informatie op

www.OudWeb.nl/zutphen
&
www.OudWeb.nl/lochem

LEZINGEN-LOCATIES:

**ZUTPHEN: Dat Bolwerck
Zaadmarkt 112, 7201 DE**

**LOCHEM: Hooiplukker,
Achterstraat 5, 7241 AV**

conens & van wiechen
drs Annet van Wiechen
archeologe

☎ 0573 - 256 272

contact@OudWeb.nl

www.keizerHadrianus.nl

www.OudWeb.nl



de EZEL

archeologie
geschiedenis
cultuur
kunst
literatuur

ISBN 978-90-9028314-2

door
Ruud Conens
&
Annet van
Wiechen
2014

192 p., kleur,
gebonden
€ 29,90



LEZINGEN

conens & van wiechen

najaar 2018

ZUTPHEN

LOCHEM

ZUTPHEN

dinsdagmiddag 14.00-16.00uur

18 sept • Iran in Assen

Van 17 juni tot 18 nov 2018 is in het Drents Museum, een grote Iran-tentoonstelling te zien. Prachtige objecten uit het Nationaal Museum van Iran (Teheran) weerspiegelen de kleurrijke geschiedenis van Perzië/Iran. Deze lezing is een prima voorbereiding voor een bezoek aan *Iran* in Assen!

9 okt • Ravenna

Wie Ravenna zegt, denkt aan mozaïeken De stad beleefde zijn grootste bloei onder keizer Honorius (r.395-423) die het hof van Rome naar Ravenna verplaatste. Zijn zus Galla Placidia liet in Ravenna haar mausoleum bouwen versierd met prachtige mozaïeken. Het mausoleum van koning Theoderik herinnert nog aan een korte periode van gotisch bestuur. Belisarius veroverde Ravenna in opdracht van het Byzantijnse keizerspaar Justinianus & Theodora. Hun portretten behoren tot de bekendste mozaïeken van de stad. Uiteraard ook aandacht voor de andere monumenten rond Ravenna (Vitale, Apollinare).

Alle lezingen worden gegeven door archeologe Annet van Wiechen, behalve die op 13 dec in Lochem.

30 okt • Dodendansen

Begin november worden de doden herdacht. Voor mij een mooie gelegenheid om u de laat-middeleeuwse Dodendansen te laten zien. Als een *memento mori* geven de dansers in zo'n *Danse Macabre* duidelijk weer dat iedereen, écht iedereen eens zal sterven. De oudste, nog bestaande Dodendans is die van La Chaise-Dieu (rond 1480). Een lezing over het einde, maar vol middeleeuwse humor & vaart: in de dood zijn we allemaal *ge-lijk!*

20 nov • Delfi, Didyma & Delos

Deze drie Apollo-heiligdommen waren de belangrijkste van de Griekse wereld. In Didyma zocht Zeus zijn geliefde Leto op. Leto beviel op het eiland Delos van haar tweeling Apollo & Artemis en in Delfi versloeg Apollo de slangdraak Python. Wat gebeurde er in deze heiligdommen?

11 dec • Kalila & Dimna

Een van mijn meest favoriete verhalen is dat van de jakhalsjes Kalila & Dimna. In de achtste eeuw vertaalde de Perzische schrijver Ibn al-Muqaffa een oude, oorspronkelijk in het Sanskrit geschreven verzameling van fabels in het Arabisch. Deze fabels werden zó populair dat vertalingen en bewerkingen verschenen in het Perzisch, Turks, Armeens, Spaans, Grieks, Hebreeuws, Nederlands Perzische en Arabische manuscripten werden prachtig verlucht. Ik laat graag deze illustraties zien, terwijl ik de dieren laten spreken!

LOCHEM

donderdagmiddag 14.00-16.00uur

20 sept 2018 • Xanten

Aan de Rijn ligt het prachtige archeologische park van Xanten, het grootste openluchtmuseum van Duitsland. Hier in *Colonia Ulpia Traiana (CUT)* woonden en werkten eens de Romeinen, nu kun je er heerlijk Romeins eten en mooie musea bekijken. Ik vertel u in deze lezing de geschiedenis van *CUT*, de Romeinse legerkampementen & het middeleeuwse Xanten!

11 okt • de VII Slapers

De Zeven Slapers van Ephese zijn zowel in de christelijke als in de moslimwereld bekend (koran *De Grot*). In deze lezing vertel ik graag over mijn fascinatie voor deze heiligen, die o.a. werden vereeuwigd in middeleeuwse miniaturen en glasramen & op iconen.

13 dec • Zwarte farao's van Nubië

Van 16 dec tot 5 mei 2019 is in Assen de tentoonstelling te zien *Nubië, land van de zwarte farao's* (ca. 2400vC-350nC). Egyptoloog Huub Pragt zal u in deze lezing kennis laten maken met de dit land langs de Nijl ten zuiden van Egypte. De lange en rijke geschiedenis van Nubië is verweven met die van het faraonische Egypte.