

De prijs per **middaglezing** in Lochem is € 19,-.  
Voordeliger is de aanschaf van een  
**conens & van wiechen**  
**zes-lezingen-strippenkaart.**

U betaalt voor zes lezingen (naar keuze) **€95,-.**

U kunt deze strippenkaart gebruiken om zes  
verschillende lezingen bij te wonen, maar u kunt  
(bijvoorbeeld) ook vijf kennissen (incl. uzelf = 6)  
meenemen voor één lezing. Niet gebruikte  
strippen zijn niet inwisselbaar, maar blijven wel  
geldig voor de lezingen in najaar 2018.

De strippenkaart is ook geldig voor de conens &  
van wiechen-lezingen in **Zutphen.**

(informatie: [www.OudWeb.nl/zutphen](http://www.OudWeb.nl/zutphen))

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en een  
korte inhoud van de lezing op papier.

De aanschaf van een strippenkaart of  
inschrijving voor een of meer lezingen:

- via [www.OudWeb.nl](http://www.OudWeb.nl)
- door een e-mail te sturen of
- door de telefoon te pakken.

Nog gemakkelijker:

- direct het bedrag overmaken op  
NL74 RABO 0146 1526 97

t.n.v. M.A.J. van Wiechen te Lochem.

Annuleert u een reservering voor een **lezing**, dan kunt u altijd een  
andere lezing kiezen. Restitutie van strippen of lezingengeld bij  
onderbreking van de lezing is niet mogelijk.

**MIDDAG**lezingen **14.00-16.00 uur**  
locatie: **Hooiplukker**  
**Achterstraat 5, 7241 AV Lochem**



**conens & van wiechen**

**drs Annet van Wiechen**

archeologe

☎ 0573 - 256 272

[contact@OudWeb.nl](mailto:contact@OudWeb.nl)

[www.keizerHadrianus.nl](http://www.keizerHadrianus.nl)

[www.OudWeb.nl](http://www.OudWeb.nl)

Blijf op de hoogte van mijn activiteiten en  
abonneer u op de OudWeb-nieuwsbrief  
of kijk op [www.OudWeb.nl/agenda](http://www.OudWeb.nl/agenda).  
Lees mijn **archeologie-blog MOZAÏEK**  
[www.OudWeb.nl/blog-mozaiek](http://www.OudWeb.nl/blog-mozaiek)

**LEZINGEN in LOCHEM**  
**2017 - voorjaar 2018**



**SYRIË • I & II & III**



**HELENA • zij van Troje**

**ZEVENSLAPERS**

• een christelijke

& islamitische legende

conens & van wiechen

# LEZINGEN in LOCHEM

**do mi 9 nov - Syrië I** (t/m zesde eeuw)

**do mi 7 dec - Syrië II** (vanaf 635)

Syrië is de laatste jaren (helaas) constant in het nieuws. In drie lezingen die ook **onafhankelijk** van elkaar gevolgd kunnen worden, willen we de fascinerende cultuur & recente geschiedenis van dat land aan u voorstellen. Eens leefden hier de 'uitvinders' van het alfabet, koningen van kleine stadstaten en de heilige zuilzitters. Opvolgers van Alexander de Grote bouwden er steden en uiteindelijk kwam het hele gebied in Romeinse handen. Rond 635 werd Syrië veroverd door het moslimleger van de eerste kaliefen en vanaf 661 werd Damascus de hoofdstad van de eerste erfelijke dynastie van de Omayyaden. Later brak een periode aan van verbrokkelde macht, waardoor de kruisvaarders een groot gebied konden veroveren (eind elfde eeuw). Saladin (1138-1193) was de man die het Syrische gebied met dat van Egypte kon verenigen en Jeruzalem veroverde. Daarna werd Syrië bestuurd door de Mamlukken van Egypte (midden dertiende eeuw) en vanaf begin zestiende eeuw door de Ottomaanse sultans.

**do mi 25 jan 2018 - Syrië III** recent

Maarten Zeegers schreef een fascinerend boek over zijn verblijf in Syrië: *Wij zijn Arabieren, portret van ondoordringbaar Syrië* en publiceerde artikelen over de opstand in verschillende kranten. Hij koppelt in deze lezing de moderne geschiedenis van Syrië aan zijn eigen ervaringen in Syrië vóór de revolutie. Hoe werkt de inlichtingendienst, hoe werkt de corruptie, wat is de rol van religie in de samenleving. Kortom: wat waren de politieke redenen voor de bevolking om in opstand te komen. Daarna zal hij een beschrijving geven van de sektarische opbouw van Syrië en hoe de verschillende minderheden zich tot elkaar verhouden en over elkaar denken. Vervolgens plaatst hij dit in een historisch perspectief, vanaf de val van het Ottomaanse Rijk tot aan de komst van Assad jr. en het uitbreken van de burgeroorlog. Tenslotte gaat hij in op de vraag: en hoe nu verder?

meer informatie over de spreker: [www.OudWeb.nl/zeegers](http://www.OudWeb.nl/zeegers)

De lezingen worden gegeven door archeologe Annet van Wiechen, behalve die op 25 februari 2018. Meer informatie op [www.OudWeb.nl/lochem](http://www.OudWeb.nl/lochem)

**do mi 15 febr - de VII Slapers**

een christelijke legende in de koran

De Zeven Slapers van Ephese zijn zowel in de christelijke als in de moslimwereld bekend. Ik kwam ze tegen in gotische kathedralen & grot-moskeeën, in verlaten ruïnes & in een drukbezochte hoogmis. De VII Slapers waren en zijn zowel in de Byzantijnse, middeleeuws christelijke als de islamitische wereld bekend. In het achttiende hoofdstuk van de koran *De Grot* lezen we ook over de Slapers die hun toevlucht in een grot zochten samen met hun hond. In deze lezing vertel ik graag over mijn fascinatie voor deze heiligen, die o.a. werden vereeuwigd in middeleeuwse miniaturen en glasramen & op kleurrijke iconen.

**do mi 8 mrt - Helena, zij van Troje**

Vandaag moet natuurlijk een vrouw centraal staan. Ik heb gekozen voor de vrouw die oorzaak & middelpunt was van de "mannen verslindende" Trojaanse oorlog. Wie was ze? Zeus' dochter, een Spartaanse prinses, een overspelige vrouw? Was zij slachtoffer van de wil van de goden, van het (nood)lot of liet ze zich inpalmen door playboy Paris? Hoe dacht men in de oudheid en in de middeleeuwen over haar? Wat gebeurde er met haar na de verwoesting van Troje? Leefden zij en haar echtgenoot Menelaus nog lang en gelukkig?